

Op foto-excursie in Elburg

Wessel Sijl

Platform DigiFoto duikt samen met HCC Apeldoorn in de historie van Elburg

Op zaterdag 20 mei was er weer de traditionele jaarlijkse fotoexcursie, georganiseerd door het platform DigiFoto. En net als voorgaande jaren in harmonieuze samenwerking met HCC Apeldoorn. De bestemming was dit jaar het historische stadje Elburg; een ommuurd stedelijk pareltje van 350 meter lang en 250 meter breed, met een rijke historie, en heel fotogeniek. Met een grote opkomst van zo'n 30 personen, veelgehoorde enthousiaste reacties, en fraai fotoweer, mag weer worden gesproken van een geslaagde dag. Deze traditie van het platform DigiFoto staat als een huis, en er wordt al nagedacht over de bestemming voor volgend jaar. Maar lees eerst hoe deze geslaagde excursie in Elburg is verlopen.

Op de voorafgaande vrijdag hebben we, kijkend naar het regenachtige weer, nog even de wenkbrauwen gefronst. Maar de zaterdag bleek een heerlijke dag te worden, met zon en wolken. Kortom het ideale fotoweer. En het buitje van vijf minuten op het midden van de dag kon de pret niet drukken. Het leuke van zo'n klein stadje is dat je met enige regelmaat het pad kruist van een medefotograaf, en even bij elkaar polst wat er zoal op de geheugenkaart is vastgelegd. Maar ook is verrassend hoe je binnen de bescheiden afmetingen van Elburg in alle stilte en door niemand gestoord kunt fotograferen. Het kan niet anders dan dat de foto-opbrengst heel groot zal zijn.



Gezellig aan de koffie met gebak

Foto: Jos van de Berge

Net zoals in de voorgaande jaren werd gestart met een kop koffie met gebak. De aloude taveerne 't Olde Regthuys, precies in het midden van het centrum, was een heerlijk verzamelen- en vertrekpunt. De eigenaar had speciaal voor de groep de deuren een uur eerder geopend. De traditionele koffie met gebak liet iedereen zich goed smaken, en deze geste van CompUsers werd zeer op prijs gesteld. Maar ondanks deze geneugten werden al snel de camera's in gereedheid gebracht; met prachtig zonlicht in het verschiep wilde niemand te lang binnen blijven zitten. Binnen enkele minuten ging iedereen zijn eigen weg. Ofwel samen met andere medefotografen, ofwel individueel.

De elkaar kruisende winkelstraten, precies door het midden van de oude binnenstad, zijn geliefd en druk. De zijstegen, op enkele passen lopen vanaf de winkelstraten, bleken daar-entegen de rust zelve, en juist daar waren tal van fotoge-

nieke plekje te vinden. Een straatimpresie, een tafereel, maar vaak ook heel subtiele details. En niet te vergeten ook de vele historische gebouwen en andere oude dingen. Een leuke bijkomstigheid is dat vele stadsbewoners er een sport van maken om de huizen, stegen en stoepen te versieren met bloemen; ook dat is door diverse fotografen uitgebuit. Wie elkaar tegenkwam sprak vaak zijn verwondering uit over hoeveel verschillende dingen je binnen zo'n klein stadje kunt fotograferen.



De foto graaf in volle actie

Foto: Isja Nederbragt

Het fotograferen beperkte zich echter niet alleen tot de straten en stegen binnen de muren. Ook de stadswal en vooral het uitzicht vanaf de wal waren geliefd om fotografisch te verkennen; ófwel met de lens gericht naar de stad, ófwel juist gericht naar het landschap aan de buitenzijde. Ook het oude joodse kerkhofje, op een hoek van de stadswal, was zeer bijzonder. En verder nog, precies aan de andere kant van de Vischpoort, bleken het pittoreske (voormalige Zuiderzee-)haventje met de fraaie vloot van klassieke botters dankbare foto-objecten.



Stadsgracht van Elburg

Foto:Rinus Alberti

Tussen de bedrijven door werd even bijgepraat tijdens de lunchpauze, die door veel fotografen werd genoten in wederom 't Olde Regthuys. Dat bleek een prima moment om

de nodige fototips uit te wisselen en het programma voor de middag te bepalen. Opmerkelijk was dat, precies als bij de start in de ochtend, de meesten na de laatste hap van de lunch snel afrekenden en hun (foto)weg vervolgden. Al met al werd het voor velen een lange dag met - ondanks de geringe afmetingen van het stadje - vele kilometers in de benen. Het was al ver in de namiddag dat allen met volle geheugenkaarten en tevreden terugkijkend op een geslaagde fotodag huiswaarts keerden.

Inmiddels hebben de deelnemers al een verzoek ontvangen om vijf van hun fraaiste foto's op te sturen. Die worden later dit jaar getoond op een avond bij HCC Apeldoorn, en uiteraard tijdens de komende CompUfairs op een groot beeldscherm bij het platform DigiFoto.

Wat wordt de bestemming volgende jaar? Voorstellen zijn altijd welkom. Heb je een idee, stuur dan even een mailtje naar digifoto@compusers.nl.



Een karakteristiek dijkhuis

Foto: Wessel Sijl



Over de daken

Foto: Wessel Sijl



Sfeervolle details

Foto: Wessel Sijl



Geliefd foto-object - de bruine vloot

Foto: Wessel Sijl



In de beeldentuin

Foto: Rinus Alberti



Niet zo'n mooi 'beeld', maar wel een mooi plaatje

Foto: Wessel Sijl