

## ● Doordenkers ... over fotografie ●

Wessel Sijl

De zomer staat voor de deur, velen gaan met vakantie, en laten hun (digitale) camera's overuren draaien. Na thuiskomst maken de computers overuren, en hetzelfde geldt voor de randapparatuur zoals printers.

De zomervakantie is ook een tijd van rust en bezinning. En misschien is dat nou nét het moment om eens na te denken over de fotocamera, voordat je er actief mee aan de slag gaat.)



Vele beroemde fotografen deden uitspraken, die je zou moeten lezen én laten bezinken. Stof tot nadenken. En wellicht voor het maken van betere foto's. Al is het er maar één. Want al is de camera nog zo perfect, en kan je favoriete computertoevoeging nog zo veel, het is de fotograaf die zoekt, ziet en schiet. En nadenkt, in de wetenschap dat het menselijke brein (nog altijd) superieur is boven de beste computer.





Er is veel te vinden op internet, en ik heb een aantal uitspraken van bekende fotografen bij elkaar geveegd. Om te beginnen van de zeer gewaardeerde, al in 1984 overleden landschapsfotograaf **Ansel Adams**. Hij was behalve groots in fotografie ook een grootmeester in mooie quotes:

- *A good photographer is knowing where to stand ...*
- *You don't take a photo, you make it ...*
- *When people ask what equipment I use, I tell them my eyes ...*
- *Photography is more than a medium for factual communication. It is a creative art ...*
- *There are always two people in every picture: the photographer and the viewer ...*
- *Twelve significant photographs in any year is a good crop ...*
- *There are no rules for good photographs, there are only good photographs ...*

En uiteraard zijn er nog meer interessante uitspraken van bekende fotografen:

- **Eve Arnold**: *the instrument is not the camera but the photographer...*
- **Ernst Haas**: *the best wide-angle lens is two steps backward ...*
- **Yousuf Karsh**: *look and think before opening the shutter ...*
- **Henri Cartier-Bresson**: *your first 10,000 photographs are your worst ...*
- **Sebastiao Salgado**: *it's more important for a photographer to have very good shoes, than to have a very good camera ...*



**Robert Capa**, o.a. bekend van foto's van de Spaanse burgeroorlog en D-day 1944, had ook interessante quotes:

- *If your pictures are not good enough you are not close enough...*
- *The pictures are there, and you just take them ...*

En heel verrassend zijn er ook uitspraken, waarvan onbekend is wie het ooit heeft bedacht en opgeschreven. Van **anonymus**:

- *One photo out of focus is a mistake, ten photos out of focus are an experimentation, one hundred photos out of focus are a style ...*
- *Buying a Nikon doesn't make you a photographer. It makes you a Nikon owner ...* (Deze uitspraak kan uiteraard voor elk willekeurig cameramerk op gaan.)
- *If you're photographing in color you show the color of their clothes - if you use black and white, you will show the color of their soul ...*



Tot zover. Genoeg stof tot nadenken, zou ik zeggen. Voor alle lezers een mooie zomer met heel veel interessante foto's toegewenst!

En heb je wat te tonen, neem het eens mee naar een van de *CompUfairs*.

Het platform DigiFoto ziet het met interesse tegemoet.