

## —● Even bijpraten ●—

### Henny Vink-Koopman



Het is lang geleden dat er een beurs was in De Bilt, dus we hopen op betere tijden, zodat er in september weer een CompUfair kan worden gehouden.

Voor mij is er iets bij gekomen: ik ben penningmeester geworden en hoop dit naar tevredenheid te kunnen doen. Ik moet ook nog wat bijleren, maar dat gaat wel lukken. Daarnaast blijf ik gastvrouw en coördinator van de infobalie op de CompUfair.

Samen met Kees en Wim, die dit ook al jaren doen en met Sep, die ook regelmatig bijspringt, hoop ik er weer een gezellige toko van te maken. Daarnaast ben ik lid van een handwerkclub met de naam 'Merkwaardig', waar ik ook driemaal per jaar heen ga, althans, als onze beurs geen roet in het eten gooit ... Handwerken is dus ook een hobby van mij. Verder lees ik erg graag, zoals de serie van de zeven zussen. Het laatste deel heb ik deze week gekregen.

's Zomers zitten wij op de volkstuin lekker ik in de zon te genieten van alles wat er groeit. En ook help ik in het verzorgingshuis waar mijn moeder tot een jaar geleden heeft gewoond, bij spelletjes zoals sjoelen met 18 mensen, maar nu even niet zo vaak, en dat komt door de corona.

Ik hoop u weer te zien in september. Ik wens u allen een fijne zomer met veel zon, en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,  
*Henny Vink-Koopman*

e-mail: [henny.vink@cumail.nl](mailto:henny.vink@cumail.nl)  
tel 06 40483300